

# ACTIVITEITEN

## Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen

De Lectio Divina is een manier van bijbellezen die in veel opzichten haaks staat op hoe wij geleerd hebben te lezen. Onze manier van lezen is er vaak op gericht informatie en kennis te vergaren, het liefst in zo kort mogelijke tijd. Voor ons staat het 'begrijpen' van de tekst voorop. 'Lectio Divina' is daarentegen een manier van lezen die erop gericht is te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het 'ontvangen' centraal. De lezer stelt zich

open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen juist om 'vertraging', om het 'herkauwen' van de tekst. 'Lectio Divina' wil de lezer openen voor de Godsontmoeting en voor het ontdekken wat (nog) verborgen ligt.

**Wanneer:** Iedere derde dinsdag van de maand

**Waar:** Noorderkerk van 15.00-16.30 uur.

**Info:** Eveline Masetti, [ec.masetti@gmail.com](mailto:ec.masetti@gmail.com)